

GRONDWETLEZING VOOR DE GEMEENTERAAD VAN HOUTEN

Gehouden op 10 december 2019 door David Jimmink

Voorzitter,

Wij mensen zijn visuele dieren, dus daarom een visuele grondwetlezing.

De vogelopvang in Houten is tijdelijk gesloten en de Kerst komt eraan. Dit is een goede reden om het te hebben over hoe dierenrechten en dierenwelzijn in de grondwet zijn opgenomen. En om meteen maar met de deur in huis te vallen: dat zijn ze niet.

Nu kun je hier een (beladen) mening over hebben afhankelijk vanuit welke bril je naar dierenrechten kijkt, dus dat bracht mij ertoe om te onderzoeken vanuit welke bril de Grondwet is geschreven. En al snel werd mij duidelijk dat veel van hoe wij over dieren denken afstamt van de Griekse wijsgeer Aristoteles die al voor de jaartelling de Scala Naturae heeft bedacht, de zgn. "de orde der dingen" welke later door het Christendom en een heel legioen aan filosofen is overgenomen.



De afbeelding stamt uit het jaar 1305 en laat zien dat er gedacht werd vanuit een hiërarchie. God staat bovenaan, dan komen engelen, dan komt de mens, dan dieren, planten en mineralen. Afhankelijk van de periode in de geschiedenis werd in de trede voor mens nog onderscheid gemaakt tussen man en vrouw, heden ten dage zien we resten hiervan terug in bijvoorbeeld de salarissen voor werknemers.

Echter, sinds de komst van psychiatrie en psychofarmaca worden er nog maar weinig engelen waargenomen, en een meerderheid van de Nederlanders leeft zonder een God, dus anno 2019 kun je zeggen dat de checks and balances in de scala naturae zijn verdwenen en de mens zich bovenaan de natuur stelt.



En zo is ook de werkelijkheid in de Nederlandse wetgeving. De Grondwet artikel 21 spreekt over dat het land bewoonbaar moet blijven maar niet over dieren, de Wet Dieren uit 2013 bepaalt dat dieren dingen zijn.

Nu zijn voor de wet dieren net zoets als auto's



Auto's dien je volgens de wet goed voor te zorgen maar je mag er alles mee doen zolang ze maar blijven rijden. Je kunt auto's en dieren verhandelen, oppimpen en naar de sloop brengen. Dat doen we in Nederland ook massaal met dieren, elke seconde worden er in Nederland 20 dieren geslacht. Nog een overeenkomst van beide is trouwens dat afvalstoffen vrij het milieu in mogen (op paarden en honden na) waardoor we binnenkort teruggaan naar 100 op de snelweg. O ja, en veel mensen adoreren hun auto en dier, zie de hartjes op het hesje van de blije kat.

Maar klopt dit hiërarchische wereldbeeld nog wel? Volgens de Scala Naturae van Aristoteles is het onderscheid tussen mensen en dieren het feit dat dieren geen ziel bezitten en mensen wel, in latere tijden werd dit idee omgevormd tot de stelling dat dieren geen emoties hebben.

Maar de wetenschap heeft inmiddels laten zien dat het zenuwstelsel van veel dieren op elkaar lijkt, en dat dieren wel degelijk emoties hebben. Er zijn allerlei soorten intelligentie; duidelijk is dat ruimtelijke intelligentie bijvoorbeeld beter is onder veel vogelsoorten, en emotionele intelligentie bij tal van vissensoorten. Het vermogen tot redeneren is inmiddels aangetoond in meer dan 40 diersoorten, waaronder apen, vissen en octopussen. *Als je dus goed naar de natuur kijkt is het beeld niet hiërarchisch, maar gradueel* en zijn wij qua intelligentie wel ver ontwikkeld, maar niet op alle vlakken de beste.

Alleen is de mens de enige die in staat is verhalen te bedenken en die verhalen gaan soms eeuwen mee zoals de Scala Naturae van Aristoteles.



Bovenstaand plaatje is dus veel meer conform de natuurlijke werkelijkheid: de mens te midden van andere dieren.

Dan terug naar de grondwet. Ondanks dat deze geschreven is vanuit een verouderd wereldbeeld is er wel hoop, want mijn advies zou zijn: schrap de wet Dieren want dieren zijn van nature van zichzelf, en niet eigendom van de mens.

En als je dat eenmaal gedaan hebt dan dekt artikel 1 van de grondwet de lading van dierenrechten



“Op welke grond dan ook”: dus ongeacht of je nou uit een baarmoeder, een ei of uit een pop komt, dieren zouden volgens artikel 1 van de grondwet rechten moeten hebben en een gelijke plek naast de diersoort Homo Sapiens.

Voorzitter, de moraal van het verhaal: een plantaardig kerstdiner is ook heel gezellig, en kijk eens met een andere bril naar dieren.

